

Vakantieoord

Als je er eenmaal bent:
alles binnen handbereik,
ruimte voor iedereen
en voor elk
een eigen bed, een eigen plek
een eigen handdoek op een rek.

Als je er eenmaal bent:
alles toegankelijk,
vertier voor iedereen.
Zonder bijbetaling naar
de speeltuin, het zwembad,
de sauna, het reuzenrad.

Als je er eenmaal bent:
een eindeloos buffet
met voor elk wat wils,
zoveel je wilt.
En de zon schijnt er
voor iedereen even sterk.

Als je er eenmaal bent:
geen stress en geen gedoe,
een palmboom, een kokosnoot
voor iedereen.
En elk tekort wordt
direct weer aangevuld.

Ach, het is niks voor mij,
zo'n arrangement.
Maar soms zou ik wensen
dat de maatschappij íets meer lijkt
op zo'n vakantieoord,
als je er eenmaal bent:

all inclusive.